

Die U beminnen, o Maria, zullen niet vrezen in het
uur van de dood. (H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Maria - Emma VAN DEN ABEELE

echtgenote van mijnheer
PROSPER DE TEMMERMAN
geboren te Elst de 6 December 1869 en er
godvruchtig overleden de 22 September 1952.
Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Zij was lid van de confrerie van het H. Hart en
van de Voortplanting des Geloofs.

Zalig de doden, die in de Heer sterven; van nu af
zullen ze rusten van hun arbeid, want hun werken
volgen hen. (Openb. 14)

Deze vrome christene putte sterkte en opbeuring
in haar levendig geloof en in haar diepe gods-
vrucht. Zij was zachtmoedig en eenvoudig, min-
zaam en gedienschtig jegens iedereen. Zij was de
sterke vrouw die door noeste arbeid haar kinderen
heeft grootgebracht en doorheen de moeilijkheden
en de beproevingen van het leven hun een christe-
lijke opvoeding wist te bezorgen.

Groot zal de beloning zijn die haar te wachten
staat. Daarom, dierbare bloedverwanten, kinderen
en kleinkinderen weest getroost, onthoudt de wijze
lessen en de goede voorbeelden die ik U gegeven
heb, dient de Heer in nederigheid en liefde dan zien
wij eens elkaar terug hierboven.

Bemide vrienden en geburen die zo goed ge-
weest zijt voor mij, ik dank U zeer voor Uw gene-
genheid en zal bij de Algoede voor U ten beste
spreken. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

(300 d. afl.)

Mevrouw Weduwe Philippe STAS-DE TEMMERMAN, kinderen en kleinkind ;
Mejuffier Amelberga DE TEMMERMAN ;
Heer en Mevrouw Jozef DE TEMMERMAN-TAILDEMAN, kinderen en kleinkinde-
ren ;
Heer en Mevrouw Jules DE TEMMERMAN-AUBEKE, kinderen en kleinkind ;
Heer René DE TEMMERMAN ;
Mejuffier Germaine DE TEMMERMAN ;

De familiën DE TEMMERMAN en VAN DEN ABEELE.

Danken U voor uw christelijke deelneming.

Uitg. A. Van der Stichele, Koster, Elst.