



DANKBAAR AANDENKEN AAN  
MEVROUW

***Odila VANDENABEELE***

weduwe van de Heer  
**Edmond HAESBROECK**

geboren te Oubraken op 6 november 1903  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 7 mei 1998,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

---

De families

VANDENABEELE - DE WOLF  
HAESBROECK - LOTERMAN  
danken U voor uw oprechte blijken van  
meeleven en gebed.

Bedankt voor jouw gebaren, die zullen we altijd  
bewaren.

Bedankt voor jouw warmte, jouw liefde en de  
mooie tijd die we ooit samen hebben gehad.

Bedankt voor jouw hulp, jouw attenties en nog  
zovele dingen...

Nu is alles eindeloos, oneindig.

Alle woorden vielen van je af,  
en wat nu nog komt  
is rust en ademen in vrede.

We zullen je blijven herinneren  
als een moeder, grootmoeder, overgrootmoeder  
die gelouterd door het leven  
gelukkig was met de dingen,  
met de mensen om haar heen.

We hebben jouw naam in ons hart geborgen,  
en de tijd zal die bewaren.

Je bent geborgen en beschermd in het vredig  
Licht van God.

God zegene en beware je en Hij schenke jou de  
welverdiende rust.

Namis op zaterdag 23 mei 1998 om 17 uur in  
het rusthuis Najaarszoon.