



Tot vroom aandenken

aan de Heer

RENE VANDENABEELE

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE BISSCHOP

geboren te Nukerke, op 25 juni 1911 en godvruchtig

overleden te Ronse op 18 juli 1987,

gersterkt door de laatste H. Sakramenten.

--

Papa,

we zitten er verslagen bij. Kunnen het zo moeilijk begrijpen... die ene telefoon veranderde ons leven ineens... papa, toch.

de pijn en ons verdriet is groot, dat zal jij wel het beste verstaan... er was geen tijd om afscheid te nemen...

Je keek zo verlangend uit naar de thuiskomst uit vakantie, dan waren we terug allemaal samen. Je kon er zo genieten van die momenten. Hoe dikwijls heb je niet gevraagd: „mama, komen ze zaterdag naar huis?”

Je waart een echte papa voor ons, liefdevol, attent, bezorgd tot het uiterste toe. We moesten er soms eens om glimlachen - die overbezorgde papa... Maar 't kwam diep uit je hart, en dat beseffen we nu nog beter.

Je bent er nu niet meer papa, toch blijf je verder in ons... je hebt ons immers zoveel meegegeven - je eenvoudig diep gelovig zijn, trouw aan de zondagsmis samen met mama; je harde werklust, je enorme dienstbaarheid voor gezin, familie en bureu; je eenvoud en vooral de wijze waarop je samen met mama het kruis in je leven hebt gedragen.

Rouwleiding Devos, Ronse

Je hebt het beiden niet gemakkelijk gehad, maar je hebt ons zo gelukkig gemaakt. Papa, de dag van je 51ste trouwdag heeft de Heer je geroepen.

We vergeten je niet. We zullen samen met mama voortleven met de woorden die jij ons hebt voorgeleefd. Het „Onze Vader” zal voor ons nu anders klinken: we weten je zo dicht bij Hem. Zoals Thomaske zei: „onze pépé is nu bij Jezus, samen met zijn vriendjes”; gelovend dat we eens allemaal verenigd zullen zijn rond de Heer, geeft ons nu de kracht om dat verdriet te dragen.

Papa, dank je om alles wat je voor mama, kinderen, kleinkinderen, familie en geburen hebt gedaan.

Waak nu verder over ons.

Irma De Bisschop,

zijn echtgenote,

Etienne Vandenebeele,

Norbert en Ginette Vandenebeele-Denhaerynck en kinderen,

Lucienne Vandenebeele,

Paul en Lieve Willems-Vandenebeele en kinderen,
zijn kinderen en kleinkinderen,

De families Vandenebeele-Van Weymeersch en
De Bisschop-Sentrie,

danken U van harte voor de bliken
van genegenheid en gebed.