

Gij en weet niet, gij die leeft
noch gij en kunt niet weten
aleer gij sterven zult
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God
en zijn barmhartigheid.

† Bid voor de Ziel van De Heer

RENÉ, VICTOR VANDENABEELE

echtgenoot van Mevrouw

ALIDA SPILEERS

geboren te Ronse, de 4 juli 1902 en er overleden
de 16 juni 1966,

versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

—x—

Er is een eer in te stellen om rustig te leven,
zich met eigen zaken te bemoeien en zelf de
handen aan het werk te slaan. S. PAULUS

Hij was een goede echtgenoot en goede vader.
Zijn geluk vond hij in het geluk van de zijnen.
Moge God hem opnemen bij zijn uitverkorenen.

In U, Heer heb ik gehoopt. In eeuwigheid zal ik
niet teleurgesteld worden. H. AMBROSIUS

Mijn dierbare echtgenote, ik dank u voor uw
genegenheid en zorgen. Wees sterk, eens zien wij
elkander terug.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen; houdt
mijn gedachtenis in eer, blijft eensgezind, een steun
voor moeder. Gij allen, die mijn verwanten en
vrienden waart, bidt veel voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE

Mevrouw René, Victor VANDENABEELE, geboren
Alida SPILEERS ;
De Heer en Mevrouw Marcel GEULLUY-
VANDENABEELE ;
De Heer Stephan VANDENABEELE ;
De Heer en Mevrouw Roger DESMECHT-
VANDENABEELE ;
De Heer en Mevrouw Johan VANDENABEELE-
VAN MAELDERGEM ;
De Heer Etienne VANDENABEELE ;
Mejuffer Martine GUELLUY ;
Jonge Heer Roger GUELLUY ;
Mejuffer Patricia VANDENABEELE ;
Jonge Heer Patrick DESMECHT ;
De familiën VANDENABEELE-VANDER GHEYNST en
SPILEERS-D'HAeyer ;

betuigen U hunnen oprechten dank voor
de bliken van innige deelneming.

(s) dr.im. spiërs marc