

« God is mijn burcht en mijn vertrouwen ».

†

OM VROOM IN UW GEBEDEN
TE GEDENKEN

MEVROUW

**Rosalie, Elvire
VAN DEN ABEELE**

Echtgenote van de heer

Benediktus CAUTAERT

geboren te Kerksken op 19 oktober 1896 en,
gesterkt met de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke zegen, in de Heer ontslapen
te Welle op 13 juli 1970.

—

Toen de Heer zei : « kom laat ons naar de
overzijde varen », is zij vol overgave en ver-
trouwen, ingegaan op de uitnodiging. Haar
ziekte en lijden waren voor haar de dienst-
boden van God, die haar op Zijn komst voor-
bereiden en die zij met geloof tegemoet is
gegaan.

Als diepgelovig mens wist zij, dat sterven
geen einde betekent ; maar de deur is waar-
langs de mens kan ingaan in het Rijk Gods,
dat Hij heeft toegezegd aan allen die Zijn
Woord aanvaarden en het ook onderhouden.
Met hart en ziel heeft ze zich gegeven aan
haar taak van echtgenote en moeder. Trouw
aan haar man en goed voor haar kinderen
is zij hen voorgedaan in het geloof en de

liefde tot God. Haar gedachtenis zal bij hen
in ere blijven en 'n zegen zijn voor het leven.
Almachtige Vader, Gij die allen kent, die
door hun geloof en hun daden de Uwe zijn,
neem uw dienares op in Uw paradijs opdat
zij eeuwig met U mag zijn in vrede en
geluk. Door Kristus, onze Heer.

Dierbare echtgenoot, samen zijn wij geluk-
kig geweest, samen hebben wij ons gezin
gemaakt tot 'n thuis. Ik dank er u om van
harte. 'k Weet dat het U hard zal vallen
mij te moeten missen ; maar wat gebeurd is,
is Gods wil. Aanvaard dit uit Zijn hand in
kinderlijke overgave en Hij zal ook nu uw
troost en sterkte zijn.

Lieve kinderen, schoonkinderen en kleinkin-
deren, graag had ik nog willen delen in uw
geluk en vreugde en u helpen in uw zorgen.
Veel geluk hebt gij mij bezorgd en ik ben er
u dankbaar om. Blijft in vrede en liefde
voor elkander door het leven gaan en moge
de Heer God u zegenen en beschermen.

Vaartwel en tot weerziens in de hemel.

H. Hart van Jezus, wees haar toevlucht.

Zij ruste in vrede.

De families :
VAN DEN ABEELE, CAUTAERT, GEES en
VAN POEL,
**danken van harte voor de blijken van
deelneming.**

druk. c. de leenheer