

De rechtvaardige sterft gerust; zijn dood is slechts een overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Theophiel Van Den Abeele

echtgenoot van Mevrouw

**Irma Tailleman**

geboren te St Maria-Oudenhove de 13 september 1891 en aldaar godvruchtig overleden de 12 oktober 1956, versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Erelid van de Bond van het H. Hart.

Gelukkig de mens die een standvastige godsvrucht heeft gehad voor het hart van Hem die ons moet oordelen!  
(H. Marg. Maria)

Hij was een ware kristen, eenvoudig en rechtschapen, werkzaam en gedienschtig. Hij volbracht zijn kristelijke plichten en genoot de achting van allen die hem kenden.

Hij zag het einde van zijn leven tegemoet met die bovennatuurlijke overgave en gerustheid welke de kostbaarste genade is voor de stervenden en de zoetste troost voor de overlevenden.  
(II. Aug.)

Hij heeft veel geleden met verduldigheid en is gestorven vol vertrouwen op Gods' barmhartigheid.  
(Math. VI)

Dierbare Echtgenote, Kinderen en Familieleden, de Heer trekt mij terug uit dit tranendal. Hebt dank voor uw genegenheid en goede zorgen, dat de Heer het u vergelde. Daarboven bij de Heer zal ik ten beste spreken voor u, totdat wij wederom verenigd zullen zijn om nooit meer te scheiden.

Weest mij indachtig in uw gebeden en goede werken; dat alleen kan mij helpen bij de Heer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.)

De 4-Akten.

12j. aflaat



Mevrouw Theophiel VAN DEN ABEELE, geboren Irma TALLEMAN,  
Heer en Mevrouw Fernand VAN SINAËY-VAN DEN ABEELE,  
De families VAN DEN ABEELE, KILLEMOES,  
TALLEMAN en VAN DE PONTSEEELE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van christelijke deelneming en DANKEN U.

Uitg. Vanderzwalmen, kostler, St M.-Oud.