

Kom, steek over naar de andere oever !



GEDENK IN UW GEBEDEN

de Ziel van Mijnheer

Willy, Jozef VAN DEN ABEELE

echtgenoot van Mevrouw

Hilda VAN CROMBRUGGE

geboren te St Maria-Oudenhove de 12 november 1937 en  
godvruchtig overleden te Leeuwergem de 3 september 1966,  
voorzien van de H. H. Sakramenten der zieken.

Op 2 oktober 1965 stonden twee jonge mensen voor het  
altaar om de zegen van God te vragen over hun leven dat  
ze zouden beginnen. Gehoor gevend aan de uitnodiging  
van de Heer zijn zij in zijn voetstappen gegaan . . . berg  
op . . . naar Calvarie. Jeugdige liefde gaf hun kracht om  
het kruis van de beproeving aan te nemen en te dragen in  
de blijde hoop van schonere dagen . . . doch God vroeg  
het volledige offer.

God, uw raadsbesluiten kunnen we niet doorgronden,  
maar we weten dat Gij ons bemint. Het offer is zwaar,  
doch in vereniging met U bidden wij in kristelijke gelaten-  
heid: "Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede.

Willy was een goeie jongen, een trouwe echtgenoot,  
zachtmoedig van aard. Met bewonderenswaardige verdu-  
ldigheid heeft hij het kruis aanvaard. Vol hoop op genezing  
wist hij nog te troosten. Met kinderlijk vertrouwen ont-  
ving hij het sacrament der zieken zich totaal gevend aan  
de vaderlijke goedheid van God.

God wil het offer van dit jeugdig leven aanvaard en  
ons sterken opdat wij trouw zijn voorbeeld zouden kun-  
nen volgen.

Beminde echtgenote, ik begrijp uw smart bij mijn heen-  
gaan. Niemand kan U troosten tenzij de Heer die meester  
is over leven en dood. Put kracht in het gebed om verder  
de weg te gaan tot wanneer we malkander terug ontmoet-  
ten bij de Heer. Ik dank U voor de onvermoeide zorgen  
en toewijding waarmede ge mij omringd hebt. Moge de  
God van alle goed uw onbaatzuchtige liefde vergelden.  
Langs de gemeenschap van de heiligen blijven wij in ge-  
bed verenigd.

Barmhartige Jezus geef zijn ziel de eeuwige rust.

---

Een ware troost waren ons uw gebed en uw blijken van  
kristelijke deelneming, daarvoor danken U innig

Mevrouw Willy VAN DEN ABEELE,

Heer en Mevrouw Victor VAN DEN ABEELE - VAN  
DER STICHELEN,

Heer en Mevrouw Alfons VAN CROMBRUGGE-  
STEVENS,

De families VAN DEN ABEELE, VAN DER STICHE-  
LEN, VAN CROMBRUGGE, STEVENS, DE BEER.

.....  
Uitg. Julienne Dammekens, Oombergen.