

Gedenk, Heer, de overledene, ontslapen
in de hoop der verrijzenis.

†

Gedenk in uw gebed en offer
de ziel

van Mevrouw

Yvonne VAN DEN ABEELE

echtgenote van de heer

WILLY PENNE

geboren te Schaerbeek, de 8 juli 1921 en
haastig overleden te Outer, de 21 april
1969. Bediend met het H. Oliesel in
extremis,.. Vroeger nog voorzien met de H.
Sakramenten der Zieken.

Na een langdurige pijnlijke ziekte, ge-
louterd door het lijden, is de dood haar
komen verlossen. Het uur der dood kwam
toch zo haastig, en pijnlijk deed zij aan
voor de familie. Te zien hoe haar kinderen
moeder opbaarden, deed droevig, maar zo
vol liefde voor hun moeder, was ieder ge-
baar. Samen stonden de priester met haar
geliefde kinderen te bidden voor moeder.

De overledene deed meer dan zij kon
voor het geluk van haar gezin. Zij was
een hart en zorg voor de toekomst van
haar kinderen. Zelf zo ziek, had zij graag
dat haar twee meisjes verpleegsters wer-
den, om het lijden der zieken te lenigen,

Dierbare Echtgenoot, pijnlijk is mijn
heengaan voor U, hoezeer moet ik U dan-
ken om alle zorgen mij gegeven, om mij
toch nog jaren bij U te houden. De ge-
neeskunde heeft alles gegeven wat moge-
lijk was. Dank om uw tedere liefde. De
zorg voor onze kinderen laat ik U na. Ik
weet dat gij als een wijze vader voor onze
Daniëlle alles zult doen. Ik geef mijn leven
aan God voor uw geluk en onze kinderen.

Geliefde Kinderen, gij waart mijn vreug-
de, ik was vol liefde voor U ; hoe ziek ik
soms was, waart gij mijn troost. Ik was zo
gelukkig door U Lydia, verzorgd te mogen
worden. Nu gij voor uw huwelijk staat,
geef ik U mijn liefde als geschenk mee
door uw leven heen. Moget gij veel goed
doen bij de zieken.

Beste Mama, ik ga bij de Heer. Ik was
er nog nodig. Ik onderwerp mij. Dank om
wat gij voor mij deed en bid voor mij.

Beste Schoonbroeder, Schoonzuster en
Familie, ik heb de bittere kelk van het
lijden geledigd. Bid voor mij.

Uw gebed was een steun voor de
overledene en uw oprechte deelneming
een ware troost voor ons. Daarvoor
danken U :

De Families PENNE, VAN DEN ABEELE,
VAN MUYLEM en VETSUYPENS.

Drukkerij Waegeman, Preulegem, Ninove