

De sterke vrouw, wie zal haar vinden... (Wijsheid)

†

**Dit weze U een vroom aandenken**

aan zaliger Mevrouw

**Maria Angelina Vandenabielle**

weduwe van

**de Heer Valère TRANOIT,**

geboren te Maarke-Kerkem op 25 juli 1896, en godvruchtig in de Heer ontslapen te Ronse op 26 april 1979, gesterkt door het Sakrament der zieken.

Zij was een van die mensen, die God doet geboren worden om te tonen hoe goed een mens wel kan zijn.

Eenvoudig en hartelijk in de omgang, geduldig en verdragend in de dagelijkse dingen van het leven, vol begrip voor iedereen en altijd bereid anderen te helpen, heeft ze rustig en kalm onder ons geleefd.

Voor haar kinderen was ze de toegewijde moeder, ook wanneer ze groot en zelfstandig geworden waren, voor haar vrienden en kennissen een mens met een groot hart, bereid tot luisteren en helpen.

Van een sterke godsvrucht doordrongen, bleef ze een voorbeeld van christelijk leven voor de velen die haar gekend hebben, iemand om na te volgen. Haar heengaan laat een leemte achter, maar in christelijke berusting moeten we het aanvaarden.

**Mijn kinderen en kleinkinderen, mijn vele vrienden,** ge zijt me tijdens mijn leven een troost en een vreugde, een hulp en een sterkte geweest. Vergeet en vergeef wanneer ik onwillekeurig tot last zou

zijn geweest, onthoud de liefde en de vriendschap die ik U allen heb toegedragen. Dank voor alle goede zorgen en genegenheid waarmee ge mij omringd hebt. Denk altijd aan het voorbeeld dat ik U naar best vermogen heb voorgeleefd, en weet dat ik met vader in liefde aan U blijf denken. Gedenk gij mij in uw gebed.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!*

---

Heer en Mevrouw Germain en Julia GILLEMAN -  
TRANOIT en kinderen,

Heer en Mevrouw Julien en Maria TRANOIT - VAN  
COPPENOLLE en kinderen,

Heer en Mevrouw Roger en Martha GEENENS -  
TRANOIT en kinderen,

Heer en Mevrouw Marc en Lea GHEENENS -  
TRANOIT en kinderen,

*haar kinderen en kleinkinderen;*

De families VANDENABIELLE - OPSOMER  
en TRANOIT - POT.

**Uw medeleven was de familie een troost,  
uw gebed de overledene een hulp.  
Daarvoor danken we U van harte.**

---

Ename - Drukk. Vander Stuyft