

Heer, uw wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

FRANS VANDENABEELE

zoon van wijlen Ernest en van Melanie Spitaels
geboren te Everbeek de 10 maart 1919 en er schie-
lijk overleden de 23 mei 1967, gesterkt door het
H. Oliesel « in extremis »

Heer, uw besluiten zijn ondoorgroendelijk. Uw
voorzienigheid heeft voor elk van ons de weg die
naar de eeuwigheid leidt, uitgestippeld. Ook in
dit smartvol afsterven zien en voelen we uw va-
derlijke hand en aanbidden in kristelijke overga-
ve uw Heilige Wil.

De overledene was een vroom kristen. Zijn ij-
ver en werkzaamheid ontplooidde hij in stilte en
eenvoud. Groot was zijn zorg voor moeder, voor
de zijnen en zijn bedrijf. De evenmens vond in
hem een man met een zachtmoedig hart en een
toegankelijk karakter.

Bemide moeder, zeer onverwachts ben ik naar
O. L. Heer gegaan. Onverwachts maar niet on-
voorbereid. Hij, de Heer en Meester, heeft het
anders gesteld dan onze berekeningen: zijn wil zij
gezegend. Draag dit kruis met kristelijke gelaten-
heid. Zoek sterkte in het gebed. Ik dank u voor
de gelukkige jaren die we samen hebben beleefd,
ik dank u om uw moederliefde en zeg u tot weer-
ziens bij de Heer.

Familieleden, vrienden en kennissen, vergeet
mij ook niet in uw gebed, dat is de enige blijk
van genegenheid die ik u nu nog durf te vragen.

De families

VANDENABEELE en SPITAELS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.