

'Gedenk, O mens, dat gij stof zijt
en tot stof zult wederkeren''.



Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God onze Vader

M E V R O U W

EVA ODILE VANDENBERG

weduwe van de Heer
OMER WITTENBERG.

Zij werd geboren te Twee-Akren op 6
januari 1917 en is tot haar Schepper te-
ruggeroepen in de H. Hartkliniek te Ge-
raardsbergen op 2 februari 1986, voor-
zien van de Ziekenzalving.

*Voor de blijken van kristelijk medeleven,
uw vroom gebed en uw aanwezigheid
danken U de families*

VANDENBERG, WITTENBERG,
LIMBOURG en MEEREMANS.

Begraaf. Collier-De Taeve Karkoolstr. 2. Moerbeke (054) 41 35 00

De dierbare overledene heeft de voetspo-
ren van de Heer gevolgd door haar een-
voud, werkzaamheid en zorg voor de
haren. In geloof heeft zij geleefd en ge-
werkt voor haar huisgenoten.

Met geduld en onderwerping heeft zij de
last van haar ziekte gedragen en niet-
tegenstaande haar aftakelende gezondheid
bleef ze bekommerd om het werk en
het doen en laten van haar gezin.

Moge de dood ook voor haar de over-
gang zijn uit de miserie van ziekte en
ouderdom naar Gods eeuwige vreugde.

Dierbare kinderen en familie en zeker
aan U, mijn oude moeder, dank U voor
uw moeite en zorgen, uw opbeurend
woord en bezoekjes. Troost U met de
gedachte dat ik steeds gepoogd heb mijn
plicht te doen.

Blijf nu in onderlinge genegenheid ver-
enigd rond de gedachtenis van moeder
om later eens definitief samen te zijn
in Gods liefde.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Druk. De Naver. Heuvelstr. 63a. Moerbeke T. (054) 41 28 66