

De Hemel is ons Vaderland!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Aimée-Louise VAN DEN BERGE**

weduwe van de Heer

**Désiré VAN DEN HAUTE**

geboren te Velzeke op 17 september 1879 en, nadat ze bewust en vreugdevol het Sacrament der zieken en de Pauselijke Zegen had ontvangen, naar de Vader teruggekeerd op 24 december 1970.

Deze brave moeder heeft een stil werkzaam leven achter de rug. Met een uitgeput lichaam maar met een wonderschone ziel is ze heengegaan. Ze leefde als een engel van liefde en vrede, eenvoudig en korrekt in haar omgang en vroom in haar werken.

De Heer zal haar zeker geen rekenschap vragen over verloren tijd, want gans haar leven tot het einde was gekenmerkt door zorgen en kommer voor de haren.

Haar bestaan was immer naar God toegekeerd, maar de laatste jaren had God het nog dichter naar zich toe getrokken. Ze kloeg nooit over haar beproeving, maar spijs haar hulpeloosheid was ze gelaten en had ze zelfs zín voor humor. In haar ogen las men altijd een liefdevolle blik van dankbaarheid en tevredenheid om de toegewijde zorgen van haar dochter. Altijd vond men moeder kraaknet en fris in haar leunstoel.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, nooit zult ge begripen wat een grote troost uw liefde en toewijding mij konden schenken. Ik dank u erom, vooral u Maria aan wiens hard ik zoveel liefde en toewijding heb mogen genieten. Ik bid in de hemel de Heer opdat Hij u allen belone en door het leven leide. Aan de overzide van het graf blijven wij één van hart en één van geest. Vaarwel en vergeet mij niet in uw gebeden.  
Jezus, barmhartigheid

Uitg. U. De Grootte, kostert

DE FAMILIES VAN DEN BERGE, VAN DEN HAUTE  
DE SCHRIJVER EN VAN WAEYENBERGE

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN  
DEELNEMING EN GEBEDEN.