

Bewaar in uw hart de gedachtenis van uwen vriend,
Eecl. XXXVII, 6

Zalige † Gedachtenis

van Mijnheer

ALBERT VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN KERKHOVE

geboren te St. Martens-Lierde den 9 Juli 1893, en
schielijk overleden te Quaregnon, den 25 November 1943,

Beweent uw afgestorven vader en treurt omdat een
zware beproeving over u is gekomen; weest evenwel
niet ontroostbaar in uwe groote droefheid. Eecl. 38

Hij die ons zoo schielijk heeft verlaten was een rijk-
begaafde man, meer nog een hoogstaande diep-overtuig-
de Katholik. Gedragen door zijne christelijke opvatting
van het leven bestond voor hem geen grooter vreugde
dan zich zonder grenzen toe te wijden aan het geluk van
echtgenooten en kinderen; dezen gelukkig te zien was im-
mer den droom van zijn leven en gaf hem sterkte om
als een stoere man den last van het dagelijksch bestaan
te torsen.

Dierbare en beminde echtgenooten, samen zijn wij door
het leven gegaan met zijn dagen van blijde zonneschijn
en donkere woeste stormbuien. Ik verlaat U het eerst.
Ik zeg U dank voor uwe groote liefde en genegenheid
die nimmer gefaald hebben.

Mijn dierbare kinderen, de parels van mijn leven, voor
U hebben altijd, samen met moeder, getobt en gezwoegd.
U wilde ik als geluks-kinderen door het leven zien gaan,
rein en blij als lentegroen. God ons aller vader, heeft het
anders gewild; knielt moedig neder en onderwerpt U
aan zijn H. Wil. Diep droeg ik U in mijn hart en
gaarne was ik nog lang bij U gebleven vooral in de
harde tijden die wij nu beleven. Het heeft niet mogen zijn
aan U allen mijnen besten dank voor uwe liefde en ge-
negenheid. Uw vader zal ik blijven in den hemel om
over U te waken meer dan ooit.

Aan allen, bloedverwanten en vrienden vaart wel.
Schenkt mij een laatsten blijk van uwe genegenheid;
uw gebed.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U

De Familie VAN DEN BERGE;
De Familie VAN KERKHOVE;
De Familie MISEREZ;
De Familie VAN DEN BERGE;

Danken U voor de gebeden en blijken van deelneming.