



Gedenk in uw gebed
de ziel van Mijnheer

Alfred Van den Berge

geboren te St. Martens-Lierde op 6 april 1874 en er
godvruchtig in de Heer ontslapen op 17 november
1965, gesterkt door het Sacrament der zieken en de
pauselijke zegen in Articulo Mortis.

Lid van de bond van het H. Hart
en andere geestelijke genootschappen.

Zalig zijn de doden, die in de Heer sterven. Van
nu af aan reeds, zegt de Geest, zullen zij rusten van
hun arbeid ; want hun werken volgen hen.

(Apoc. XIV, 13)

De Heer schonk hem vele jaren op deze wereld,
jaren van ijverige werkzaamheid en jaren van vredi-
ge rust. De dierbare overledene heeft ze dankbaar
gebruikt in dienst van zijn Schepper. Eenvoudig en
stil haast eenzaam is hij door het leven gegaan. Met
mannelijke vroomheid vervulde hij zijn godsdienst-
plichten, zijn gebed was oprecht, zoals zijn hele
doen en laten.

Dierbare familieleden, ik dank U om uw gene-
genheid. Vooral gij die mijn ouden dag hebt ge-
maakt tot een aangename rusttijd, dank om uw
goede zorgen en uw grenzeloze toewijding. Ik reken
verder op uw vroom gebed om in te mogen gaan
in de vreugde van de Heer.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U over hem.

† *alv* † †

De familiën

VAN DEN BERGE,
JOURET,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.