



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Alice Van den Berge

weduwe van de heer **Albert Van Lierde**

Geboren te Erwetegem op 11 mei 1913
en godvruchtig overleden in het
A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 8 augustus 2002,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

De families :

Van den Berge, Van Caenegem,
Van Lierde en Van Lierde
danken u voor uw blijken van medeleven.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetje die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Namis op donderdag 12 september 2002
om 18.45 uur in de parochiekerk van
Sint-Maria-Oudenhove.