

In alle stilte  
ben je weggevaaren,  
maar je blijft  
in ons verderleven...



DANKBAAR AANDENKEN

aan mevrouw

ANNA-MARIA VAN DEN BERGE

echtgenote van MICHEL VAN DELSEN

geboren te Velzeke op 11 mei 1908  
en thuis, te Erwetegem, godvruchtig overleden  
op 13 februari 1990,  
gesterkt door het sakrament der zieken.

Haar echtgenoot, kinderen,  
kleinkinderen en achterkleinkinderen

danken U oprecht voor uw  
gebed en medeleven.

Namis : zaterdag 24 maart om 9.30 uur.

Ik voel nog in mijn hand  
het laatste drukken van uw handen ;  
daarin lag nog wat leven,  
daarin lag reeds de dood.

Daarin lag al de liefde  
sedert jaren mij gegeven  
die gij, in éne drukking nu  
voor eeuwig in mij sloot.

Dit was de laatste maal,  
dat uw zo moe verlangde vingers  
zich kleefden aan het leven  
dat uit 't uwe was gegroeid,

dat 't kloppen van mijn hart  
zich aan uw hartslag heeft gemeten,  
terwijl ik mij, uit alle macht,  
uw dochter heb geweten.

Julia Tulkens

Begravenisonderneming Van De Kerckhove-Van Delsen  
Erwetegemstraat 9, Zottegem  
tel. 091 / 60 21 33 - 60 92 86