

„In de liefde geworteld en gegrondvest”.

(Efes. 3,17)

†

DANKBARE HERINNERING AAN

MEVROUW

Bertha VAN DEN BERGE

weduwe van de Heer

Theophiel DE VOS

geboren te Nederbrakel op 13 december 1907 en
godvruchtig overleden in het Burgerlijk Hospitaal
te Ronse op 5 januari 1994, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken.

Wij dragen vandaag onze geliefde moeder, groot-
moeder en overgrootmoeder naar haar laatste
rustplaats met grote droefheid in ons hart.
Bertha heeft in haar leven hard gewerkt en het
bovendien zeer graag gedaan. Zij heeft immers
met haaroverleden echtgenoot Theophiel een leven
opgebouwd waarop zij terecht fier mag zijn. Haar
hoogste doel was het geluk van haar gezin.
De onbaatzuchtige liefde waarmee Bertha die
betrachtte blijft een voorbeeld voor iedereen.
Bertha was een goede, vriendelijke en gelovige
vrouw die altijd klaar stond om iedereen te helpen.
Zij was een dienstbare en behulpzame vrouw.
Daarom werd ze bemind door allen die haar kenden.
Het is hard zo plots te sterven. Hard en pijnlijk voor
haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
die haar nauw aan het hart lagen. Onbegrijpelijk
voor haar talrijke vrienden.

Heer onze God, wij danken U omdat wij deze
liefdevolle en doorgoede moeder en vrouw hebben
mogen kennen en liefhebben.

Neem Bertha op, Heer God, in uw liefde en dat
zij bij U en vader Theophiel het geluk mag vinden
zonder einde.

Beminde kinderen en familieleden, dank voor de
goedheid en goede zorgen die ik van u gekregen
heb.

U allen, beste familieleden, vrienden en geburen
groet ik ten afscheid.

Zij ruste in de liefde en de vrede van de verrezen
Heer.

H. Antonius, bid voor haar.

Namis op donderdag 10 februari 1994 om 19 uur.

De families VAN DEN BERGE, CARLIER, DE VOS
en VAN LIERDE

danken U voor uw medeleven en gebeden.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel
Rouwleiding Raoul, Brakel