

Heer, mijn God, in U heb ik mijn vertrouwen  
gesteld. Ps. 7, 1.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mevrouw

**Caphraïdis Van den Berge**

Echtgenote van

**Mijnheer Polydoor Beké**

geboren te Sint Lievens-Esse, de 31 December 1891  
en godvruchtig overleden te Sinte Maria-Lierde, de  
27 Maart 1951, gesterkt door de troostmiddelen  
onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Zij was vol geloof, vreesde God en ont-  
hield zich van het kwaad. Zij droeg zorg  
voor haar huisgezin en haar brood heeft zij  
in ledigheid niet gegeten.

Met moed en geduld heeft zij de bitter-  
heden harer langdurige kwellingen doorstaan  
wel wetende dat God zijn beste vrienden  
meest beproefd. Haar groot geloof en diepe  
godsvrucht echter waren haar sterkte en haar  
troost. Zo is ze in de Heer ontslapen, om-  
ringd van de goede zorgen harer huisgenoten.

Beminde echtgenoot en kinderen, nog-  
maals dank voor 't gene ge voor mij gedaan  
hebt. De dood heeft ons tijdelijk gescheiden  
maar breekt onze liefde niet. Volgt mijn  
goede voorbeelden na, bidt voor mij en tot  
we mekaar eens voor altijd weerzien.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige  
rust.

7 j. en 7 x 40 d. afl.

Uitg. Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familiën **BEKÉ, VAN DEN BERGE,**  
**SCHOLLAERT en DE BLEEKER.**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene.*

**DANKEN U.**