



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Clement VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw
Christine BOCKELANDT

geboren te Nederbrakel op 23 september 1941
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 24 oktober 1998,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN DEN BERGE - ROHARD
BOCKELANDT - HAEZEBROECK
danken U voor uw medeleven en gebed
in de rouw die hen treft.

Namis: vrijdag 27 november om 18.30 uur in de
decanale kerk Sint-Pietersbanden te Nederbrakel.

STIL

*Stil zal ik gaan
zoals zovelen deden
is ooit één mens
luidruchtig overleden ?*

*'t is maar 'n zucht
het is maar even
nee, nee, de dood
maakt weinig leven.
(Toon Hermans)*

Liefste Peter,

Ik heb je niet lang mogen kennen,
toch was je mij al aan het verwennen.
Je bent vertrokken zonder bewegen
we hadden samen nog zoveel te beleven.
Je ging mij nog van alles leren
'k zal het nu zelf moeten proberen.
Slaap nu zacht in eeuwige rust
'k zal altijd aan je denken, wees gerust.
Ik werp je nog een laatste zoen.

Silke, je oogappel, je kapoen.