

« God, Gij die 't eeuwig leven zijt,  
verrijzenis, onsterf'lijkheid,  
wil haar vrede geven ».



VROOM AANDENKEN AAN  
MEVROUW

## **Clementine VANDENBERGE**

**echtgenote van wijlen  
de Heer René VAN DEN BERGE,**

geboren te Sint-Maria-Oudenhove  
op 12 augustus 1905 en godvruchtig overleden  
in rustoord « Najaarszon » te Brakel  
op 17 oktober 1988,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Voor hun moeder richtten zich haar kinde-  
ren nu tot alle heilige huisvrouwen in de  
eeuwigheid, die in liefde hun dagelijks werk  
hebben verricht, met de bede : Bidt voor  
haar. Want samen met haar man zaliger  
heeft ze met grote toewijding haar gezin  
opgevoed. Het geluk en de voorspoed die  
de kinderen nu genieten, daarvan hebben  
hun vader en hun moeder de basis gelegd.  
Wanneer de laatste van de ouders is heen-  
gegaan, op welke ouderdom ook, voelt men  
zich wel een ogenblik wees.

Met dankbaarheid denken haar kinderen nu  
terug aan alles wat moeder voor hen is

geweest en betekend heeft : aan haar werk-  
zaamheid en ijver, aan haar zorgen en kom-  
mer. Geen wonder dat haar naastbestaan-  
den tijdens moeders lange ziekte haar da-  
gelijks bezoeken brachten in het zieken-  
huis. Eens dat moeder diende haar ver-  
blijf te nemen in een tehuis zijn de blij-  
ken van genegenheid en van dankbaarheid  
zeker niet afgenomen. Moeder nam nog  
steeds de centrale plaats in in het le-  
ven van haar kinderen.

« God, wij danken U, omdat Gij ons deze  
vrouw als moeder gegeven hebt. Wij dan-  
ken U omdat Gij ze voor ons jarenlang  
bewaard hebt. Wij danken U, God, om het  
behoud van ons moeder, ook na dit le-  
ven en voor onze eigen bestemming na  
het overschrijden van de laatste grens ».

De families

VANDENBERGE, DAUWE,  
VAN DEN BERGE, VAN DE VELDE,  
danken U.

Namis : zondag 30 oktober 1988 om 10.30 u.

Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel