

Voor de goede mensen is er vrede in het leven, vrede bij het afsterven en vrede in de Hemel. (H. Bonav.)



BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

CYRIEL VAN DEN BERGE

Weduwnaar van Mevrouw
Adeline-Maria De Nauw

Geboren te Ophasselt de 21 Juli 1883 en na een kortstondige ziekte overleden te Gerardsbergen de 13 Mei 1954, gesterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijke Zegen.

Onze vreugde, onze troost, onze sterkte zijn ons ontnomen, doch de herinnering aan de stichtende lessen, en aan de christene deugden van onze welbeminde vader, verleent ons grote verzachting.

Zijn diepe godsvrucht en gouden hart, zijn wijs beleid, maar vooral zijn stipte nauwkeurigheid in het vervullen zijner plichten dwongen bewondering af en eerbied en allen die hem kenden hadden hem lief, want zijn mond sprak wijsheid en zijn omgang getuigde van ware goedheid.

Hij zag zijn einde naderen met die heilzame gerustheid die van de stervenden een voorteken is van zaligheid en voor de levenden een zoete vertroosting en een stichtend voorbeeld.

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen. In uw midden en door uw iederste genegenheid omringd, heb ik gelukkige dagen beleefd. Volhardt in de vrees des Heren, wees eensgezind onder elkander en vergeet mij niet in uw vurige gebeden.

Maria, onze Hoop, ontferm U onzer.
(300 d. att.)

De Familiën VAN DEN BERGE, DE NAUW,
VAN DAMME en PLAETEN ;

danken U van harte voor de blijken van genegenheid hun betoond in de pijnlijke rouw die hun kwam te treffen.