

* Ik ben de Verrijzenis en het leven ;
* Wie in mij gelooft zal Eeuwig leven *.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

DENIS VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw

EMELIA BOGAERT

Geboren te St. Maria-Lierde, de 4 Maart 1898 en
godvruchtig overleden te Aalst, de 22 December
1951.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een man, eenvoudig en oprecht van harte. Hij diende God, vluchtte het kwaad en volhardde in zijn christelijk Geloof.

De beproevingen die de Heer ons verzendt zijn middelen die Hij gebruikt om ons te wijzen op het vergankelijke van deze wereld, om ons te zuiveren en ons hierna maals te sparen van het eeuwig ongeluk.

Wie kristelijk geleefd heeft, sterft een geruste dood.

Dierbare echtgenote, al de jaren van ons huwelijksleven waren we innig gelukkig. Ik heb al gedaan wat ik kon om u gediensig en aangenaam te zijn. Aanvaard mijn dank om de wederliefde en uw toegewijde zorgen. Ik blijf met u verenigd.

Vaarwel beminde broeder, schoonbroeders, schoonzusters, tante en bloedverwanten, die ik allen lief had. De dood heeft mij uit uw midden gerukt, stilt uwe tranen, door het gebed blijven we verenigd, met de hoop op een zalig wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

De familiën VAN DEN BERGE,

BOGAERT,

BOGAERT en

DE VISSCHER,

danken U van harte voor
de blijken van ware deel-
neming welke zij mochten
ondervinden, in de die-
pe rouw die hun treft.

Begr. P. Arijs-Cornelis, Nazarethstraat, 17, Aalst.

Drukkerij « De Aankondiger », Aalst