

Geloofd zij Jezus-Christus !



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**DIONISIUS VAN DEN BERGE**

echtgenoot van

**Mevrouw Elvire Premereur**

geboren te Ophasselt, den 28 September 1910 en  
godvruchtig overleden te Brussel den 17 Oogst 1943  
voorzien van de Heilige Rechten.

Door het lijden wordt de mensch gelijkvormig  
aan den Goddelijken Lijder Jezus-Christus. Met  
zijn lijden te offeren voor de zonden der menschen  
doet men wat Jezus deed aan het kruis.

Grootmoedig heeft de duurzame afgestorvene deze  
leering begrepen en blijmoedig beoefend. Zijne ziekte  
droeg hij met grooten moed en verdueligheid en  
voelde de dood naderen met kalme rust. Hij was vol  
kinderlijke onderwerping en stierf zachtjes in het  
bewustzijn van zijn groot offer en met den vrede  
van zijn diep geloof.

Hij was een trouwe en liefdevolle echtgenoot en  
een zorgvolle vader. Zijn vroegtijdig heengaan  
slaat diepe wonden. Met hem was er vreugde in  
huis nu is alles zoo eenzaam en vol droefheid. Heer  
trek ons hart naar uw hart en leer ons bidden.

Duurbare echtgenote, hebt dank voor uwe liefde  
en zorgen. Liefste kind, vergeet uw vader niet.  
Weent niet zooals deze die na dit leven geen hoop  
meer hebben. Leg uw offer bij het mijne. Vergeet  
niet dat wij elkander zullen weerzien in den hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 dagen afl.

R. I. P.

Uitg. Dammekens, Koster, Hemelveerdegem

Mevrouw Dionisius VAN DEN BERGE, geboren Elvira PREMEREUR ;  
Mejuffer Gilberte VAN DEN BERGE ;

Mevrouw Weduwe Cytel VAN DEN BERGE-DE GLAS ;

Mijnheer Weduwnaar Omer PREMEREUR ;

De Familien VAN DEN BERGE, DE GLAS, PREMEREUR, DE  
GLAS en VAN MUYLEM,

DANKEN U VOOR DE  
BLIJKEN VAN GENEGENHEID.