

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Jongheer Eddy Van Den Berge

geboren te Opbrackel op 27 januari 1958 en
godvruchtig overleden te Brussel op 24 oktober
1967, voorzien van de H. sacramenten
der stervenden.

Het leven vaak is schoon en heerlijk,
Vol zonneschijn en waar geluk;
Maar 't scheiden, ach, beproeft soms deerlijk
En slaat het al aan scherven stuk.

Waarom heeft smart in deze dagen
Ons door uw plotse dood, o kind,
Zo 'n diepe wond in 't hert geslagen...
Hebben w'u niet genoeg bemind ?

Ouders, zusje, peter, meter, droogt uw tranen
Zoveel om mij door u geschreid;
Ge moogt niet 't al verloren wanen,
Want 'k wacht u op in d'eeuwigheid.

Al heeft mijn uur, te vlug geslagen,
Te vroeg mijn levenslamp gedooft,
Al heeft God mij tot Zich genomen,
Hij heeft u niet van mij beroofd.

Mr en Mw Jacob VAN DEN BERGE-VAN DER
CAPELLEN,

Mej. Myriam VAN DEN BERGE,

Mw Wwe Gilbert VAN DEN BERGE-MASSEZ
haar kinderen en kleinkinderen,

Mr Karel DE RUYVER,

De families VAN DEN BERGE, MASSEZ,
VAN DER CAPELLEN en DE SPIEGELEER,

bedanken U voor de blijken
van deelneming en gebeden.