

Een rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen en de vrees Gods hun eer. Eccl. XXV.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

### EDMOND VAN DEN BERGE

Echtgenoot van Mevrouw

#### Marie-Clothilde Van Cauwenberge

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 27 Mei 1862 en er in den Heer ontslapen, den 7 Augustus 1944, voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

*Hij was lid van 't Sint Franciscus Genootschap en vereerd met het Ridderkruis van Leopold II met palm en met het Oorlogskruis.*

Hij was een man, rechtvaardig en volmaakt onder zijne medemenschen, hij leefde voor God, ook was hij van God en de menschen bemind en is zijn aandenken in zegen.

De zoetste vertroosting die men meedraagt in 't graf, is de overtuiging als een onderispelijke echtgenoot en een teedere vader te hebben geleefd en z'n geliefde kinderen heilzame lessen achter te laten.

Gelukkig wie de werken van liefde weet te oefenen, de Heer zal hem ten kwade dage ter hulp komen. Psalm XLII.

Omdat het leven van den rechtvaardige niet voortduurt op aarde, maar in den hemel, moeten wij weenen en ons troosten : weenen over dengene die ons ontnomen is, ons troosten, omdat hij tot een beter bestaan is overgegaan. H. Ambrosius.

Vaartwel, lieve echtgenoot en kinderen, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Minnelijke Jesus, geef hem de eeuwige rust.

300 dag. aflaat.

H. Jozef, vriend van 't H. Hart, bid voor ons.

100 dag. aflaat.

Druk. H. De Croo, t. v. der missie, Steenhuize-W.

De familiën VAN DEN BERGE, VAN CAUWENBERGE,  
DE MIL en MUIJS.

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden bij het afsterven van hunnen teergeliefden echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, oom, neef en bloedberwant.*

DANKEN U.