

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. AMEN.

†

BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Mevrouw

EMILIE VAN DEN BERGE

Echtgenote van Mijnheer

ALFRED GAUBLomme

geboren te Ste Maria-Lierde, de 8 Januari 1885,
en volkomen overgegeven aan Gods H. Wil
godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde,
de 30 Juni 1952.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen " In Articulo Mortis ...

Ze was lid van de Bond van het H. Hart, Confrerie
der H. Barbara, Boerinnengilde en Medewerkster van
† Werk van Don Bosco.

Een heerlijke zonsondergang legt over de kouters
stijle en rust. Het koren rijpt en neigt zijn volle en
zware aren naar de hand van de maaier... Moeder,
in de vrede van deze avond zijt gij van ons heen
gegaan... stil en sereen... Volgroeid en gerijpt voor
een zalige eeuwigheid bij Onze Lieve Heer, hebt ge
uw dierbaar leven vol verdiensten de Goddelijke
Maaier, de Goddelijke Oogster, aangeboden.

Moeder, ons hart bloedt. Het supremem ogenblik
van scheiden op deze wereld prent in ons het nim-
mer onuitroeibaar beeld van uw leven, moeder! Bij
uw sterfbed trekt in onze geest voorbij die lange kara-
naan van belichaming van liefde, ijver, godsvrucht en
zelfvergetenheid. Grenzeloos, onzegbaar was uw liefde
voor de uwen. Uw krachten, heel uw activiteit hebt
ge tot het laatste ogenblik voor ons allen geofferd.
En uw zorgen, moeder! Heel en al zorg waart ge.
Uw heerlijke voorbeelden van godsvrucht en geloofs-
beleving zijn ons dag aan dag lichtend voorgegaan.
Het betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, de
liefde tot het H. Hart van Jezus en Onze Lieve Vrouw
hebt ge ons dagelijks door daden ingeprent.

O Heer, we danken U voor zo een edele moeder.
We buigen ons hoofd en ons hart voor uw H. Wil.

Dierbare echtgenoot, wees moedig in deze beproe-
ving. Ook dit is Gods werk. Samen deelden we het
wel en wee van 't leven. We hoopten dit zoveel jaren
te mogen doen, maar dit mocht niet meer zijn. Gods
Wil geschiede. Ik ken uw liefde, ik ken uw smart en
gevoel van eenzaamheid. Wees moedig. Ik blijf in
gedachten bij U. Bid voor me. Tot weerzien in de
hemel.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn kroon
en mijn fierheid, moeder is bij Ons Heer. Blijft allen
eendrachtig rond vader verenigd nu in zijn smart en
ook later. Leef naar moeders voorbeelden en ge zult
gelukkig zijn. Ik dank u allen voor uw liefde en goe-
de zorgen, vooral u, mijn lieve dochter Marie-Josée
die me als een engel op mijn lijdens- en sterfbed hebt
verzorgd. Valère, mijn dierbare zoon priester, droom
en kroon van mijn leven, uw zegen en uw priester-
lijk gebed hebben me de hemel binnengeleid. Uw ge-
wijde hand heeft mijn oog op deze wereld gesloten.
Gedenk me elke dag aan het Altaar des Heren.

U allen zeg ik tot weerziens in de hemel. Bidt
voor mij.

Familieleden en vrienden bidt voor me.

Zeer getroffen door Uw bliken van
diep christelijk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeenden dank :

Heer Alfred GAUBLomme, kinderen en
kleinkinderen ;

De Familiën GAUBLomme, VAN DEN
BERGE, DE GEETER & BOXSTAEL.

Uitg. Surdiacourt L., koster, St-Maria-Lierde.