

†

In ons hart en in ons aandenken,
zal dankbaar blijven leven

MEVROUW

Florentina, Maria VANDEN BERGE

weduwe van

de Heer **Henri, Richard VAN DER LINDEN,**

de Heer **Jan-Baptist, Jozef GOSSYE.**

Geboren te Oprakel op 19 juni 1901 en godvruchtig overleden te Ronse in het Burgerlijk Ziekenhuis op 1 november 1992.

Gesterkt door de HH Sakramenten der zieken.

Lid van de Socialistische Bond der Gepensioneerden.

Het feest van Allerheiligen, waarop moeder, hoog in jaren, ons plots heeft verlaten, nodigt ons uit een kijk te nemen over de grenzen van de dood heen. Wanneer de zoon van dit aardse leven ondergaat, rijst voor gelovigen, de eeuwige dageraad van een nieuw bestaan. De liefde die er tussen mensen op aarde bestaat, helpt ons geloven in een wederzien.

« God 'k geloof in U,
een stap is 't maar,
van de wieg tot het graf,
voor ouden en voor jongen,
geukkig die dit leven af,

hoe kort of lang,
het God hun gaf,
den beteren weg ingongen.
Heel dicht bij U, Heer,
zal ik nu eeuwig leven,
een leven van diep geluk,
een leven vol van vrêe!
Tot wederziens, tot wederziens,
al waar het moge wezen,
naar lang of korten tijd misschien
in ongekend na deze ...

Mijn dierbaren, Jozef en Gilberte, Yvonne, voor alles wat U voor mij geweest en gedaan hebt, hartelijk dank ik verlaat U, die ik bemin en vervoeg diegenen die ik heb bemind. Met de vaste hoop op een blij wederzien bij de Heer. Danken we de Heer en alle familieleden, kennissen en dierbaren. Dank om uw medeleven en om Uw gebed.

De families

VANDENBERGE, VAN DER LINDEN,
NOTERMAN, GOSSYE, CARLIER,
danken U.

Namis : zaterdag 21 november om 18 u.

Rouwleiding Am. Marroyen Brakel
Druk. Devleeschouwer - Dotselaere, Brakel