

God heeft ons geen kalme vaart beloofd, maar wel behouden thuiskomst.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

HECTOR VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw

AMANDINE HERREGODS

geboren te Deftinge de 10 september 1900 en er na een langdurige en pijnlijke ziekte godvruchtig overleden de 24 oktober 1963, voorzien van de Laatste HH. Sacramenten en de Pauselijke zegen « in articulo mortis ».

Dit pijnlijk overlijden brengt een geweldige slag toe aan vrouw en kinderen: een dierbare echtgenoot en vader verliezen blijft een onuitwisbare wonde slaan in het hart van geliefden.

Het lijden, met onderwerping aanvaard uit de handen van Gods Voorzienigheid, loutert hem die voor de poort der eeuwigheid staat. God heeft zijn dienaar in genade ontvangen. Zó geloven, zó belijden en zó bidden wij voor deze dierbare overledene. De Meester over leven en dood heeft aan hem zijn werk volbracht.

Heer, Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.

Ontbind, zo smeken wij U o Heer, de ziel van Uw dienaar van alle smet en zondeschuld opdat hij, in de heerlijkheid der Verrijzenis opgenomen, onder Uw Zaligen en Heiligen moge herleven.

God, die ons bevolen hebt onze ouders te eren, ontferm U genadig over de ziel van onze dierbare vader; laat ons hem eenmaal aanschouwen in de vreugde van Uw Eeuwig Licht.

Dierbare echtgenote, mijn menselijke berekeningen waren verder te zorgen door werk en ijver voor uw verder levenswelzijn. Nu heb ik u de last bezorgd van een zware ziekte die gij moedig, trouw en voorbeeldig naar beste vermogen hebt verlicht en draaglijk gemaakt tot het einde toe. Laten wij samen met onze kinderen de Wil van God aanvaarden. Ik dank u voor alles wat gij mij gedurende ons huwelijksleven aan opoffering, troost en hulp geschonken hebt. Onze kinderen, die wij in deugd en eer opgevoed hebben, mogen nu hun plicht tegenover ons begrijpen en vervullen: zorgzaamheid voor U, gebeden voor mij.

Lieve kinderen, vaartwel, gedenkt uw ouders. Goede Familie, dank voor uw liefde en bijstand. Vrienden en geburen, bidt voor mij. God zegene U allen.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,

Uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

*De familiën Van Den Berge
Herregods
De Freyne
Premereur.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Deftinge