

Zalig zijn zij die God vrezen en wandelen op de wegen van de Heer.

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mevr. Hermina Van den Berge

Weduwe van Mr Kamiel ROELS,

geboren te Sint-Martens-Lierde de 25 Juni 1870 en godvruchtig overleden te Overboelare de 5 Maart 1955, gezalfd met de H. Olie in 't stervensuur.

Lid van de Bond van het H. Hart ; Boerinnenbond en Confrerie van de H. Barbara.

De ouderdom, gepaard met gerechtigheid en deugd is een erekroon.

Hoe gelukkig en voorzichtig is de mens, die tracht zodanig te leven, als hij wenst bevonden te worden in de dood.

Zij was een vrouw volgens Gods Hart, een verkleefde echtgenote en een moeder met talrijke kinderen waardig in het geheugen van de goeden te leven. Zij bracht haar kinderen op in de vrees van de Heer en plantte in hun hart de liefde tot God. In eenvoudigheid van hart en rechtzinnigheid voor God heeft zij op deze wereld gewandeld. In gezegende ouderdom ontsliep zij in de Heer.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gedenkt de lessen en voorbeelden U door Moeder gegeven en vergeet mij niet in uwe gebeden;

vooral gij mijn dochter en kleindochters die U hebt toegewijd aan de Heer.

Wij bidden U, o Heer, ontsla de ziel van Uwe dienares van alle band van zonde opdat zij in de heerlijkheid van de verrijzenis opgewekt, met Uwe heiligen en uitverkorenen zich moge verheugen door Christus onze Heer. Amen.

Jezus, Maria, Jozef ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven.



De familiën ROELS,
VAN DEN BERGE,
JOURET en
MISEREZ,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun teergeliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Druk De Croo, Koster, Overboelare.