



Heer, laat nu uw licht eeuwig stralen  
voor uw dienaar, de heer

## Hubert VAN DEN BERGE

weduwnaar van Mevrouw

Emilie DE FREYNE

geboren te Ophasselt op 15 januari 1867 en overleden  
te Delftinge op 29 augustus 1967, nadat hij door de  
heilige sacramenten der zieken werd gesterkt. — Hij was  
trouw lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

Kort na zijn honderdste verjaardag is Peetje Bert  
heengegaan naar O.L.Heer om daar nu voor eeuwig te  
leven. Hij werd door God begunstigd met iets dat alle  
mensen spontaan verlangen: een lang leven. Hij heeft  
dat leven — dat nochtans niet van moeilijkheden en be-  
proevingen bespaard bleef — gevuld met zwaar en veel  
werk. Al het goede dat hij bezat is hem nu ontnomen  
door de dood; maar al het goede dat hij deed, wordt  
hem nu in de hemel veelvoudig teruggeschonken.

Zelfs de grenzen van de dood kunnen hem van ons  
niet scheiden. Want hij heeft aan de zovelen die het  
geluk hadden hem te kennen, zijn nederige eenvoud als  
levensgave nagelaten. Die stempel van eenvoud stond  
in zijn leven ingegrift, honderd jaar lang. Die christelijke  
eenvoud, tot in zijn oude dag toe, was zijn boodschap  
die hij in de wereld heeft uitgedragen.

Daarom treuren wij niet zoals de anderen doen die  
geen hoop kennen. Daarom hebben allen zoveel van  
hem gehouden: hij heeft aan zijn naastbestaanden en  
aan alle medeparochianen meer nagelaten dan louter  
materiële dingen. Daarom ook is het niet moeilijk om te

begrijpen met welk een belangloze, onophoudende en  
liefdevolle toewijding vooral zijn dochter Leonie hem  
heeft verzorgd.

Omdat zijn levensbeeld in ons blijft en wij met hem  
daarin verbonden blijven, brengen wij de Heer lof voor  
dit rijk en gezegend leven. Zalig de dode die in de Heer  
is gestorven, want van nu af aan moge hij rusten van de  
moeiten van zijn arbeid, want zijn werken vergezellen  
hem.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-  
ren, ik dank u voor die schone oude dag welke ik bij u  
mocht genieten. Moge de Heer u daarvoor lonen.

Vaarwel allen, en weest mij indachtig in uw gebeden.

---

Voor uw christelijk medevoelen

en vooral voor uw gebeden

danken U van harte

de families

Van den Berge, De Freyne.

Reygaert en De Norre.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge