

Ik zeil langs regenbogen  
Gods' stilte tegemoet.  
F.T.



In Gods liefde verblijft voorgoed  
DE HEER

**Jean VAN DEN BERGE**

weduwnaar van Mevrouw

**Sylvie DE SMET**

Geboren te Steenhuize op 15 januari 1895  
en er overleden op 25 november 1986.

---

O, als ik dood zal zijn  
kom dan en fluister, fluister iets liefs,  
mijn bleke ogen zal ik opslaan  
en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn  
in deze liefde zal de dood  
alleen een slapen, slapen gerust  
een wachten op u, een wachten zijn.

Ik heb zo zielsveel van U gehouden  
ik heb zo liefgehad, zo liefgehad.  
naar J.H. Leopold.

---

Pa,  
we hebben zielsveel van je gehouden,  
we hebben je zo liefgehad.  
Vandaag willen we nog vragen: strek je zachte  
handen uit boven ons allen en geef ons  
nog een kruisje asjeblijf.

Heer God,  
neem Pa voorgoed op in uw liefde  
die veel groter is dan de onze.

---

De families VAN DEN BERGE, DE SMET,  
MEULENIJZER en ROELS danken U.

---

drukkerij van boxstael, herzele