

"Wie gelooft in de Heer Jezus, zal eeuwig leven !,.



**GEDENK IN EEN VROOM GEBED**

DE HEER

**Leonce Van den Berge**

echtgenoot van Mevrouw

**Anna Van Bever**

geboren te Bavegem op 6 februari 1910 en  
godvruchtig overleden op 3 december 1978  
in de Sint-Jozefkliniek te Gentbrugge, voor-  
zien van de H.H. Sakramenten der zieken.

---

Het heengaan van deze toegewijde, zorgzame en brave man hoe onafwendbaar ook be-  
zwaart ons hart en doet ons pijn. Nadat hij  
als bewuste en overtuigd christen man de  
Heer Jezus heeft trachten na te volgen in  
liefdevolle toewijding en dienstbaarheid, is  
hij Hem ook gevolgd op de duistere weg van  
Golgotha. Moedig en gelaten heeft hij zijn  
kruis aanvaard en gedragen. We mogen erop  
vertrouwen dat hij nu ontwaakt is in het  
verkwikkend licht van de Verrezen Heer.

Smart, kommer en pijn zijn daar voorgoed  
voorbij, daar waar alles nieuw zal zijn.

Heer, wij danken om dit schoon bestaan, dat  
in bewust geloof gedragen en gevoed werd.  
Wees sterkte en troost voor allen die hem  
dierbaar waren, echtgenote, kinderen en  
kleinkinderen en ook zijn vele vrienden.  
Maria, troosteres der bedrukten,  
bid voor hem.

---

De families Van den Berge, Van Bever,  
Raes en De Landsheere,

danken U oprecht voor de  
blijken van deelneming en  
gebeden.

---

Druk DE AS, tel. 62 70 01, Heistr. 55, Oosterzele  
Begrav. Wanzele, tel. 62 56 47, Dorp, Oosterzele