

Mijn Jezus,...Mogen onze overleden medearbeiders  
door Uw Goddelijke barmhartigheid in vrede rusten.  
Kaj. gebed.



## Bid voor de Ziel

van Mejuffer

### LUCETTE-RENÉE VAN DEN BERGE

dochter van

Mr. en Mevr. René Van Den Berge-Rohard

Zij was lid van den Bond van het H. Hart en de V.K.A.J.  
geboren te Liancourt St. Pierre (Frankrijk) de 23 November 1934, en godvruchtig overleden te Nederbrakel  
de 25 December 1952.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.



Op Kerstnacht, toen al de harten vervuld waren om het blijde gebeuren en de gelovigen in de helverlichte kerken zich verheugden om hun verlossing, werd deze familie in de duisternis van een zware rouw gedompeld. Op die nacht, toen Jezus ons door Zijn voorbeeld ons leerde alles te geven, zoals Hij zichzelf gans aan ons gaf, vroeg Hij ons ook het beste te geven wat wij hadden...

Elke dag bad Lucette in haar kajotstersgebed: "Mijn Jezus ik offer U op..." en vroeg zij door Hem te denken met Hem te werken in Hem te leven. Nu heeft zij het offer van haar jong leven gebracht, in volle overgave heeft ze haar leven afgegeven aan haar Schepper, tot wie ze bad; "Maak dat ik U beninne uit geheel mijn hart en U diene met al mijn krachten."

Toen ze op haar lijdensbed gekluisterd was heeft ze deze woorden beter begrepen en beleefd, en was haar lijden en ellende een: "dienen". Ook dan wist ze heel haar dag, met zijn strijd en droefheid op te offeren en had zij de blijheid van een kind van God, want nooit is er ook maar de minste klacht over haar lippen gekomen.

Bemide Ouders, broers, zuster en familie, knielt nu allen stil bij O. L. Heer in het kribbeke neer en bidt met geloof en vertrouwen; "Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, al is 't dan ook om ons het duurzaamste te vragen. Gij hebt niets ontzien om mij te behouden, ik dank er U om en vraag u als blijk van dank sterkte en troost.

Mijn beste medekajotsters, van Hierboven blijf ik met U verenigd en spreek ik voor U ten beste opdat gij allen "in Jezus' liefde zoudt mogen bevestigd blijven, „Ik blijf u helpen in uw pogingen en uw gebed opdat "Jezus moge heersen in de fabriek en in al onze woningen, „Weest flinke leden van uw afdeling, echte apostelzielen, die koen hun jeugd verpanden om een nieuwe tijd aan Christus gewijd, te bouwen.

H. Hart van Jezus, zegen de V.K.A.J.



Mijnheer en Mevrouw René VAN DEN  
BERGE-ROHARD en kinderen;

De Familiën VAN DEN BERGE, ROHARD,  
CARLIER, CHÉDRUÉ ;

danken U om uw deelneming  
in hun rouw en uw gebeden.

.....  
Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt