

Heden is de mens en morgen is hij verdwenen.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Marcella VAN DEN BERGE**

echtgenote van

**Albert VAN WYMEERSCH**

geboren te Opbrakel, op 2 Januari 1910  
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,  
op 26 Februari 1951, versterkt door de  
HH. Sacramenten der stervenden.

O dood, hoe wel leert gij ons wat we op de wereld zijn. De voorvallen van het alledaagse leven zijn als zovele treffende lessen, die ons de nietigheid van de mens en de vergankelijkheid van de wereld doen inzien. Daarom is hij alleen wijs, die zo tracht te leven zoals hij in het uur der dood wenst bevonden te worden.

We buigen het hoofd bij de gedachtenis aan deze brave echtgenote en moeder, die stil en onopgemerkt zich steeds wist in te spannen om haar huisgezin verder vooruit te doen gaan. Op het einde van haar leven heeft ze veel pijn en smart gekend. Mochten al deze offers die zij bracht, haar doen binnengaan in het oord van onophoudend geluk.

Duurbare echtgenoot en kinderen, zwaar treft u mijn heengaan. Weest niet wanhopig want christene mensen vinden hun troost in het geloof. Bidt opdat O. L. Heer u zou helpen in uw nood, van Hierboven blijf ik over u waken. Vergeet mij niet in uw gebeden, dat is nog de enige band van trouw die ons samenbindt.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Ned.

Mijnheer Albert VAN WYMEERSCH ;

Mijnheer Germain VAN WYMEERSCH ;

Mejuffter Rita VAN WYMEERSCH ;

De familieën VAN DEN BERGE en VAN WYMEERSCH,

BEDANKEN.