

Heer, in Uw handen geef ik mijn geest.

†

Gedenk in uw gebeden de ziel van
mevrouw

Maria VANDEN BERGE

echtgenote van de heer
Alfred HERREGODS

Zij werd geboren te Sint-Martens-Lierde, op 20 juli 1881, en is er zacht in de Heer ontslapen, op 25 april 1971, gesterkt door het sacrament der zieken en de pauselijke zegen in stervensuur.

Lid van de Bond van het H. Hart

Zij was een diep-christelijke vrouw en een trouwe echtgenote. Een vrouw vol zorg en bekommernis om de anderen. Haar werk en haar bidden heel haar leven, 't verliep in stilte samen met haar echtgenoot en de kinderen van haar broers, die ze als de hare beschouwde en beminde. Nu is zij in volle vertrouwen naar de Heer gegaan om haar afgewerkte taak voor te leggen aan de Grote Werkgever.

Mijn dierbare echtgenoot, dank met mij de Heer omdat wij zolang hebben mogen samenblijven in deze wereld en bid dat wij eens voor altijd opnieuw mogen samenzijn bij God, onze hemelse Vader.

Dierbare familieleden, ik dank U om de goeie zorgen en uw genegenheid; laat mij ook nu niet

alleen, maar vergezel mij met uw gebed tot in de eeuwige zaligheid.

Vrienden en geburen, gedenk mij in uw gebed en vooral tijdens de Eucharistieviering dat de Rechtvaardige Rechter mij genadig weze bij het oordeel.

De heer Alfred HERREGODS,
De families VANDEN BERGE,
HERREGODS,
MISEREZ en
VAN NIEUWENHOVE

*danken u oprecht voor uw
blijken van sympathie en uw
deelneming.*