

« De dood van de rechtvaardige is het einde van de nacht en de dageraad van het ware leven ».



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria VAN DEN BERGE

weduwe van de Heer Robert DE HENAU,

geboren te Deftinge op 26 januari 1902
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Oprakel
op 14 juni 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
te Parike en te Deftinge.

De schoonheid van het leven van deze dierbare overledene openbaarde zich niet in grote daden die de mensen verrassen: zij was een eenvoudige vrouw, de onopvallende moeder, voor wie godsdienstigheid en goedheid geen ijdele woorden waren. Toen voor haar de tijd van rusten aanbrak, heeft zij zich nog altijd ten dienste gesteld van haar geliefden, tot de rollen werden omgekeerd: een tijd lang niet kunnen gaan en zelf moeten geholpen worden.

Haar moed en wilskracht hielpen mede aan een betrekkelijk goed herstel, zodat ze zelfs nog eens naar de kerk kon komen.

Maar het was als de laatste opflakking van een bijna opgebrande kaars.

Zij moest worden opgenomen in de kliniek en de trage verbetering deed haar vermoeden dat het niet meer goed zou komen.

Na een laatste ontmoeting met haar familie is ze de dag nadien plots rustig heengegaan.

Maria, haar patrones, zal haar om haar zelfvergeten toewijding naar het vaderhuis brengen.

Lieve kinderen, mijn afscheid stemt U tot droefheid, maar laten we samen « Ja » zeggen aan God, in blij geloof, ook als het moeite kost. Wij zien elkander voor goed weer. Bidt intussen voor mij.

De families

VAN DEN BERGE, DE HENAU,
DE FREINE, STEENHOUDT,
danken U.

Namis: dinsdag 30 juli 1985 om 19.30 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel