

Bij de Heer is barmhartigheid en overvloedige Verlossing.

†

TOT DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Maria-Celina VAN DEN BERGE

weduwe van de Heer

Cyriel DE VRIEZE

geboren te St.-Maria-Horebeke op 4 januari 1890 en godvruchtig overleden in de kliniek te Brakel-Opbrakel op 17 mei 1977, gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken.

Lid van verschillende kristelijke verenigingen.

De dodenliturgie herinnert er ons aan, dat alleen Gods grenzeloze goedheid, ons gebracht in Jezus Christus, ons redden kan en zal, als wij in geloof en vertrouwen naar hem toe gaan.

Zo dikwijls heeft de overledene gebeden : „Ik geloof in God de Vader, in Jezus Christus, in de H. Geest ; ik geloof in de vergiffenis der zonden, in het eeuwig leven“.

Voortdurend heeft zij God als haar Vader aanroepen en om Maria's hulp gevraagd : „bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood“.

Sedert de dood van haar echtgenoot, voelde zij zich verloren op de wereld ; biechten H. Communie waren haar echter een troost en een sterkte.

Nu in haar aardse leven „alles is volbracht“ vragen wij, die haar kenden, biddend : „dat zij in vrede ruste. Amen“.

De families

VAN DEN BERGE,
DE VRIEZE,
HOECKMAN,
D'HAEYER,

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.

de bleeckere-de cubber, oudenaarde