

Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, Wij leven en sterven voor God onze Heer. Aan hem behoren wij toe.



Met liefde en dankbaarheid
denken wij terug aan
MEVROUW

Maria Malvina VAN DEN BERGE

weduwe van de Heer Denis Van STEENBERGE
Geboren te Ophasselt op 30 oktober 1909 en
er godvruchtig overleden op 22 februari 1994.
Gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

De families :

VAN DEN BERGE, VAN STEENBERGE
MERTENS en VAN CAUWENBERGE
danken U voor uw medeleven.

Moeder is van ons heengegaan... Zij bereikte wel een schone ouderdom "zoals men zegt" maar het is altijd te vroeg om afscheid te nemen, zeker als men geliefden achterlaat. Haar mooiste jaren offerde ze eerst op aan de verzorging van haar eigen moeder. Van het gezin dat ze hierna stichte kon haar man de toekomst van zijn kinderen niet verzekerd zien. Deze moeilijke en gewichtige taak kwam op haar schouders terecht en heeft ze met toewijding volbracht. Het voorbeeld van zulke moeder is het kostbaarste testament dat men zich indenken kan voor kinderen en kleinkinderen. In plaats van te wenen om moeder, die ons ontnomen werd, moeten wij veeleer God bedanken, omdat Hij ons voor het leven een zo voorbeeldige en godsdienstige vrouw als moeder gegeven heeft.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, beste familieleden en mijn vele vrienden, nu ik niet meer zichtbaar ben blijf ik met u in gebed verenigd. Hebt dank voor uw liefde, uw zorgen en uw toewijding.

Heer geef haar de eeuwige rust.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Begraaf. Van den Driessche (054) 41 25 50