

Wanneer ik door de velden ga
en zon en hemel gadesla,
dan weet ik Heer, hoe groot Gij zijt
en buig mij voor Uw Majesteit. (Psalm 18)

† Bid voor de ziel van
DE HEER

MAURICE VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw
GERARDA DE REU

geboren te Landegem, de 1 oktober 1903 en
overleden te Gent (Kliniek Maria Middelaes),
de 6 september 1973, gesterkt door de H. Sa-
kramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond der Ouderdomsge-
pensioneerden en van de Boerengilde.

Niet alleen wanneer hij door zijn velden ging,
het werk tegemoet, waarvan hij zoveel hield,
maar ook, wanneer de Heer hemzelf bezocht
met ziekte, en allerlei beproevingen, wist de
gelovige man, die Maurice altijd is geweest,
zich te « buigen voor Gods majesteit. »

We zouden bijna letterlijk de tweede gedach-
te van deze lofsalm in zijn mond kunnen leg-
gen :

Wanneer mijn ziel uw wet beleeft,
uw heilzaam woord mij vreugde geeft,
uw wet is als een heerlijk licht,
dat veilig mijne schreden richt.

Zijn hart en ziel waren gericht op het volbren-

gen van zijn taak. Hoe hard en zwaar die ook
soms viel, vooral toen hij zijn krachten voelde
afnemen, toch vond hij vreugde in Gods woord
en wist hij zijn schreden veilig op de paden van
Gods wet.

Mijn duurzame vrouw en kinderen, en gij, mijn
zuster Elisabeth, aan wie ik zoveel te danken
heb, het heeft niet mogen zijn dat wij allen
samen een stil en langdurig menselijk geluk
kenden. Het leven van een mens is soms zo
rusteloos en onvoltooid. Hoeveel had ik nog
samen willen doen en verwezenlijken op ons
bedrijf, waar we allen zo aan gehecht zijn.
Aanvaardt in geloof dit afscheid dat ons
scheidt tot aan een eeuwig wederzien bij God.
Probeer, in het zo goed mogelijk volbrengen
van uw taak, het geluk te vinden en de troost,
om mijn heengaan.

God beproeft niemand boven zijn krachten en
zal U allen helpen om deze moeilijke opgave
naar behoren te vervullen. Weest daarom eens-
gezind in gebed en werk. Dit is het veilige pad
van Gods wet dat ik heb bewandeld, en dat,
ik vertrouw erop, mij nu heeft geleid tot de
verdiende eeuwige rust.

O. L. Vrouw van gratie, bid voor hem.

Voor de troost en medevoelen
in hun beproeving danken U

De familiën Van den Berge, De Reu, De Pestel
en Van de Steene.

druk. Van Lantschoot - Begr. M. Hooreweghe Aalter