



Dankbaar aandenken
aan de heer

Paul Van den Berge

echtgenoot van Elsy De Backer

Geboren te Sint-Martens-Lierde
op 16 augustus 1929.

Overleden te Aalst op 13 aug. 1993.

Namis op 4 september 1993 om 17 uur.

Sint-Niklaasparochie
Liedekerke, 19 augustus 1993

Vrij onverwacht werd mijn geliefde
echtgenoot mij ontnomen. Voor de tal-
rijke familie is het een afscheid dat
slechts draaglijk is als het een
«tot weerziens» is.

Paul nu zien we U niet meer,
we horen U niet meer.

Al wie hem ooit heeft ontmoet kan
hem nimmer vergeten; zo blijft hij met
ons verderleven.

Danken U oprecht om de blijken van
deelneming : zijn echtgenote
de families : Van den Berge
De Backer
Keppens
Cosijns.