



BID VOOR DE ZIEL

van Heer

REMI VANDEN BERGE

weduwnaar van Vrouw

MARIE - CLOTHILDE DE GAUQUIER
geboren te Ophasselt den 25 December 1874 en
daar overleden op 12 September 1948, gesterkt
door de H. Sacramenten der Stervenden.

Remi stierf na een langdurige ziekte, in christen gelatenheid en volle overgave aan Gods wil, heldhaftig doorstaan. Van in zijn vroege jeugd stond hij volop mee in de boerenbedrijvigheid en werd bemind door medewerkers en werkgevers. Die hem kenden toen hij in ononderbroken rusteloze werkzaamheid zorgde voor zijn gezin — vrouw en tien kinderen —, konden op hem wijzen als op een voorbeeld van eenvoud, eerlijkheid en moed. Arbeid was zijn bekommernis, gesproten uit de overtuiging dat in hoofdzaak de ware gr. otheid is: zijn plichten te kwijten vreedzaam en stil; werkend, biddend en lijdend door 't leven te gaan. God alleen weet wát heldenmoed in zoo menig brave vader, in zoo menige arme moeder, in den harden strijd om 't bestaan. Durven veel geruchtmakers er zich mee meten?

Moge de Heer hem geven rust en vrede na den welgevulden levensdag, zijn kinderen gaaf en gezond houden naar ziel en lichaam opdat ze allen nog lange jaren, in eer en deugd het brood verdienen mogen, en allen in het Hemelhuis, vol-talig God zouden loven en danken.



De familie

van den betreurden
afgestorvene dankt
U voor uwe deelne-
ming in rouw en
gebeden.