

Geloofd zij Jezus Kristus.



Dit weze een vroom aandenken aan de

Heer

René VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw Blanche ROHARD,

geboren te Nederbrakel op 1 november 1898
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel-Oprakel op 14 april 1978.
Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste in de oorlog 1914-1918.

Het levenslot van een mens is op deze
wereld veelal kommer en zorg voor een aards
bestaan om tenslotte op een gegeven ogenblik
het tijdelijke met het eeuwige te verwisselen.

Maar sterk en schoon komt een mens uit
die aardse strijd wanneer hij met het oog op
de eeuwigheid zijn aardse taak vervult.

Lange jaren heeft hij met zijn echtgenote
wel en wee gedeeld en een goede thuis be-
zorgd voor zijn kinderen. Veel heeft hij ge-
werk, tot de ziekte hem ondermijnde en na

een lange lijdensweg hem voor de poort van
de dood bracht. Nu staat God klaar om hem
met zijn genadevolle handen te ontvangen.

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinde-
ren, door een goed gebed blijven we allen
verenigd in God. Ik reken op uw gebeden en
dank u ervoor.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families :

VAN DEN BERGE, ROHARD, CARLIER,
CHEDRUEE,

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel