

« Kostbaar is in de ogen van God, het leven van wie Hem vereert ».



Wij geloven in het eeuwig leven
van de Heer

René - Joseph VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw
Clementine VANDENBERGE

geboren te St.-Maria-Lierde op 14 mei 1900 en godvruchtig overleden in het St.-Franciscusziekenhuis te Brakel-Opbaker op 7 mei 1975, hij ontving het sakrament der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij was lid van de mijnwerkersbond en van de bond der gepensioneerden.

Allen weten en zeggen we, dat we hier niet gekomen zijn om te blijven. Zolang echter de mens zich lichamelijk fit en sterk voelt, leeft hij wel eens in de dwaling, dat sterven voor hem niet is. Inderdaad, wij zijn niet bestemd om voor eeuwig te verdwijnen, wel echter om de wereld te verlaten. Sint Paulus houdt ons daarbij nog voor dat « wij allen moeten verschijnen voor Christus' rechterstoel, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven gedaan heeft ». Dit vooruitzicht veroorzaakt geen angst bij hem, die in zijn leven rekening heeft gehouden met Gods grootste gebod : « Geef God de ereplaats in uw leven en behandel uw evenmens alsof gij hetzelfde waart ».

Jarenlang is René naar de koolmijnen getrokken, om te voorzien in de behoeften van zijn gezin en tevens om door het resultaat van zijn arbeid het leven van zijn medemens een stukje meer leefbaar te maken. Zoals velen van zijn vrienden-mede-arbeiders

heeft dit werk ook hem een brok van zijn gezondheid gekost. In zijn laatste levensmaanden werd hem dit zeer duidelijk en voorzag hij wel waar het heenging. Toen nog ging zijn bezorgdheid naar de mijnwerkersbond.

Dierbare echtgenoot en beste vader, wij danken u om alles wat gij voor ons gedurende uw leven gedaan hebt. Wij hebben met u meegeleefd tijdens uw ziekte en wellicht dan pas goed beseft hoe gij uw leven ten dienste hebt gesteld van ons en van zovele mensen, u onbekend. Wij allen zijn nog gelovige mensen en ons geloof verschaft ons op dit ogenblik de grootste troost : door dit geloof hebben wij de zekerheid, dat uw leven, dierbare echtgenoot en vader, niet voor niets is geleefd : het telt voor de eeuwigheid. Uit ons midden verdwijnt gij, maar gij blijft leven bij de verheerlijkte Heer.

De families VAN DEN BERGE, VAN DE VELDE,
VANDENBERGE, DAUWE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel