

Geloofd zij Jezus Kristus. Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Richard VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw

Elisa VAN DAMME,

geboren te St.-Maria-Lierde op 14 januari 1901 en
er godvruchtig overleden op 28 september 1964,
bediend met het H. Oliesel «in extremis».

De dierbare overledene die wij in gebed gedenken was een werkzaam en blijgezind mens, die soms meer wilde doen dan zijn krachten toelieten, bekomerd als hij was voor de zijnen. Doordat zijn leven eenvoudig was en hij minzaam kon omgaan met allen die hem benaderden, had hij veel vrienden gekregen. Hij ruste in vrede.

Bij elke uitvaart bidden wij: "God, aan wie het eigen is, altijd genadig te zijn en te sparen, ontferm U over deze naarstige man; vergeef hem al hetgeen hij door zijn menselijke zwakheid misdaan heeft en gewaardig U hem op te nemen onder het getal van uw uitverkorenen.

Dierbare echtgenote, kinderen en familieleden, maar al te vroeg werd ik aan uw liefde ontruk, sterkt u in uw geloof. Hebt dank voor alles wat we samen

mochten beredden en toont me voort uw liefde met voor mij te blijven bidden.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.



De families

VAN DEN BERGE,

VAN DAMME,

BOGAERT,

HAEGEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Latort, St.-Maria-Lierde