

" Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen  
en de dood zal niet meer zijn ;  
geen rouw, geen geweene, geen smart zal er zijn,  
want al het oude is voorbij ". Apoc. 21,4



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## ROGER VAN DEN BERGE

echtgenoot van Mevrouw  
**MARGUERITE BAEYENS**

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 17 maart  
1933 en godvruchtig overleden in het O. L. Vrouw  
Ziekenhuis te Aalst op 1 juli 1993,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Amper op rust van zijn werk en inzet voor zijn  
groot en schoon gezin, werd het voor Roger al  
te vlug reeds de eeuwige rust.

" Gij zult mij nog begraven ", zo stamelde hij  
moeizaam en met een traan van spijt en on-  
macht in zijn ogen, tot zijn collega en vriend  
Marc, bij een zoveelste kameraadschappelijk be-  
zoek aan zijn ziekbed.

Meer dan wie ook beseftte Roger dat zijn ziekte  
zou uitlopen op een spoedige dood. Intussen  
verborg en verdroeg hij als geen ander het leed  
en de pijn voor zijn dierbare vrouw en zijn ge-  
liefte kinderen.

Met zijn volle verstand en in het diepe besef  
dat zijn afscheid nakend was, aarzelde hij niet

met zijn geliefden zijn heengaan grondig en in  
detail voor te bereiden.

Zijn leven als grafmaker had hem reeds zo  
vertrouwd gemaakt met de dood dat ook zijn  
eigen sterven geen beven meer was maar eerder  
het geven van zijn leven. De trouwe aanwezig-  
heid van zijn geliefden had hem zo al meer van  
de angst bevrijd alsook van eenzame onzeker-  
heid. Dank u vriend Marc en Willy, dank u lieve  
vrouw, kinderen en kleinkinderen. Dank aan  
allen, die mij beminden. Eens zien we elkander  
weer, hoog hierboven bij O. L. Heer.

Verrijzen is ons geloof, weezien onze hoop,  
gedenken onze liefde.

Ik zal nu rusten in de zware klei, die ook mij  
tot nieuw mens, tot verrezen mens des Heren,  
zal bootseren.

Wij zeggen geen vaarwel, Roger, maar tot  
weerziens ! Hier op aarde huist de dood bij gra-  
ven vol chrysanten. Wij leven nog maar voor  
hoelang, wij zijn toch allen maar passanten.

O. L. Vrouw van Fatima, bid voor ons.

**De families VAN DEN BERGE, BAEYENS,  
BOGAERT en DE DECKER,**

danken U voor de bliken van deelneming  
en gebeden.

---

Begravenissen A. Goessens-Govaert  
Armstraat 18, St.-Lievens-Esse - Tel. (054) 50 11 66  
Grotenbergestraat 5, Zottegem - Tel. (09) 360 74 07