

*Wij danken God voor het leven,  
de werkkraft en de genegenheid van :*

**DE HEER**

**André VANDENBERGH**

echtgenoot van Mevrouw  
**Bertha PROVOST**

Geboren te Strijpen op 10 juli 1913.  
Zachtjes in de Heer ontslapen  
te Brakel op 22 november 1992,  
omringd door zijn echtgenote,  
kinderen en kleinkinderen.

---

†

Met dank voor uw medeleven :

Bertha Provost,                zijn echtgenote,  
  
Eric, Rita en Frans, Annie,  
Linda, Jozef en Johanna, Raf,  
  zijn kinderen,  
  
Veerle en Joris, Ivo, Filip,  
Katia, Hilde, Wouter, Stijn,  
  zijn kleinkinderen,

De families VANDENBERGH, PROVOST,  
BAGUET en DE VOS.

---

Druk. A. De Borre - Mincke, Lierde      -      Tel. (055) 42 20 91  
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul, Brakel      -      Tel. (055) 42 24 49

*"Ween niet, hij is niet dood maar slaapt".  
(Lc. 8,52).*

*Vader was een goed mens,  
eenvoudig, ongekunsteld en dankbaar,  
genietend van de gave van de vriendschap  
en de natuur,  
nauwgezet in zijn werk,  
zorgend voor vrouw en kinderen.  
Hij had zin voor humor en deed nooit  
gewichtig.*

*Zonder naïef te zijn bewaarde hij gans zijn  
leven het hart van een kind, dat zichzelf  
niet te zeer au sérieux neemt en eigen  
zwakheid of angst niet krampachtig verbergt.  
Wij zullen hem missen.  
Het was goed bij hem te zijn.*

*Wij geloven dat zijn taak is volbracht en  
alle leed geleden, dat zijn leven is vol-tooid  
en dat hij bij God tot een nieuw leven is  
ontwaakt.  
Wij mogen dankbaar zijn want "Hij heeft alles  
wel gedaan".*

Namis:

op vrijdag 18 december '92 om 19 u. 30,  
in de dekenale kerk te Brakel.



*We zullen je missen elke dag,  
in kleine en eenvoudige dingen,  
maar in ons hart  
zal je met ons samen blijven.*