

†

Vroom aandenken aan de

Heer

Albert, Joseph

VAN DEN BERGHE

echtgenoot van

Mevrouw Madeleine BOONE.

Geboren te Sint-Maria-Lierde op 19 november 1906 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 15 november 1984.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke zegen.

Na een halve eeuw zeer gelukkig samenzijn kwam de scheiding nadat onze overledene reeds geruime tijd op de sukkel was.

Zacht van inborst zou hij mens noch dier leed gedaan hebben. Van hem kan men zeggen dat hij letterlijk dag en nacht gewerkt heeft. Dit zou echter nooit oorzaak zijn van misverzuim,

want elke zondag was hij aanwezig. Hij kwam dankzeggen om de vreugde en het goede van de voorbije week en moest vragen voor 't komende.

Nu is hij van ons heengegaan, maar hij heeft ons niet verlaten want als iemand die zijn geloof ernstig geleefd heeft weten we hem nu gelukkig bij de Heer. Vandaar zal hij zijn zorg voor zijn echtgenote en bekenden verderzetten tot de hereniging die eeuwig zal duren.

H. Jozef, spreek ten beste voor hem die in de schaduw van uw Toepkapel geleefd, gewerkt en gebeden heeft.

De families

VAN DEN BERGHE, BOONE,

DE PREZ, MALAISE,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel