

Zalig wie sterft in de Heer.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Alfons VAN DEN BERGHE

weduwnaar van Mevrouw

Isclie DE RIJCKE

en van Mevrouw

Emilie MAES

geboren te Rozebeke, de 10 November 1880 en

er overleden de 5 Februari 1955,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

De begoocheling van het leven eindigt voor de werkelijkheid van de dood. Op dit uur schat men de waarde van het lijden, dat zuivert, heiligt, de hemel opent en de eeuwige vreugde verdient.

Weg is hij en de eeuwigheid in, maar onze liefde zal er hem zoeken en wenende zullen wij voor zijn zielelafenis bidden.

Hij was ten volle onderworpen aan Gods' wil en heeft de dood met gerustheid zien naderen, in de volle overtuiging dat er ons een beter leven te wachten staat.

Vaarwel beminde dochter die mij zo goed verzorgdet, heb dank voor uw toewijding, wees mij steeds indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quad.)

R.

I.

P.

Drukk. Melckebeke, Hoogstraat 25, Zottegem

Mijnheer en Mevrouw Omer DE CLERCQ-VAN DEN
BERGHE, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Leon VAN DEN BERGHE-VAN
DOORSELAERE,
De familiën VAN DEN BERGHE, SEGERS, DE RIJCKE en
MAES

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
CHRISTELIJKE DEELNEMING EN GEBEDEN.