



DIT WEZE U EEN VROME GEDACHTENIS  
AAN DE  
JONGEHEER

**André VAN DEN BERGHE**

geboren te Opbrakel op 15 februari 1951 en aan de gevolgen van een smartelijk ongeval overleden te Zottegem, in de kliniek Dr. Goffaerts op 4 mei 1969, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Het was een jongen die zo van het leven hield. Zijn sprankelende levensvreugde droeg hij uit naar zijn medemensen. Vrolijkheid en vriendelijkheid waren bij hem een aangeboren gave. Het was aangenaam in zijn gezelschap te vertoeven.

Hij bloeide als een lentebloem voor de ogen van God en plots is hij gevallen als een rijpe vrucht voor "Het Leven".

Liefste ouders, broers en zusters, ik weet dat mijn heengaan U zwaar valt. Weent uw droefheid uit; niemand, ook de Heer niet, zal het U kwalijk nemen. Maar wees vol hoop door uw tranen heen. Want alles wat gij voor mij hebt gedaan is niet voor niets geweest. Ik dank U voor uw vele zorgen. Uw werk is niet mislukt, al mist gij de rechtmatige troost mij als de uwe het leven te zien ingaan. Er is voor u geen aardse troost. Er is wel voor u een zekerheid: mijn leven dat verloren schijnt, is gewonnen voor de eeuwigheid. Want bij God tellen noch ouderdom noch jaren, maar onverbreekbare gebondenheid in Liefde tot de Heer. Ik dank u omdat ik door uw toedoen, dat Leven heb gewonnen.

Ik blijf met u verbonden, levend in de Eeuwigheid van God.

De families VAN DEN BERGHE - VAN DEN  
DRIESSCHE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel