



Dankbare herinnering aan

BLANCHE VAN DEN BERGHE

weduwe van

ALBERT DE VLEESCHOUWER

Geboren te Michelbeke op 21 mei 1916
en er overleden op 24 juni 1993
gesterkt door de sacramenten der
zieken en de Pauselijke zegen.

Voor de wereld

was zij een gewone vrouw,
voor ons was zij de wereld.

Marc DE VLEESCHOUWER,
Marguerite DE VLEESCHOUWER,

danken U voor uw gebed
en uw aanwezigheid.